

Zondag 50:

ONS DAGELIJKS BROOD

1. Wat we bidden: *Geef ons heden ons dagelijks brood.*
2. Wat dat gebed betekent: want de catechismus zegt: *Dat is..., dat betekent...*

Gespreksvragen Heidelbergse Catechismus (=HC)

Je kunt enkele of alle vragen nemen als uitgangspunt om de preek te overdenken of te bespreken.

1. Wat is het verschil in de vraagstelling tussen de eerste drie beden en de beden daarna?
2. Wat betekent het als je bidt **geef** ons?
3. Waarom staat er geef **ons**?
4. Wat betekent *de zalving van Christus deelachtig* zijn?
5. Wat is een Voorbidder? Kunnen mensen voorbidders zijn? Geef een Bijbels gemotiveerd antwoord.
6. Waarom is de vierde bede niet het gebed van een hamsteraar?
7. Is het niet oneerbiedig als gevraagd wordt *geef ons heden **ons** dagelijks brood*?
8. Waarom wordt gebeden om **dagelijks brood**?
9. Mag je alleen om brood bidden? Wat zegt het antwoord van Zondag 50 hierover? Welke voorbeelden werden in de preek genoemd? Waar zou je nog meer voor kunnen bidden?
10. Wat bad Agur (Spreuken 30:3,9)? Wat betekent dat voor jou?
11. Wat staat in 1 Timotheüs 6:6-10? Wat hebben deze verzen met Zondag 50 te maken?
12. Hoe moeten we zien: *Geef ons* in relatie tot ons werk? We moeten toch werken voor ons brood?
13. Reageer op de volgende stelling: Je moet eerst voor je ziel bidden en dan voor je lichaam.
14. Wat betekent het citaat van ds. R. Erskine: 'Het is een blijk van een wettische geest, als je altijd alleen maar bezig bent met godsdienstige plichten en in ander werk geen vrede vindt.'
15. Waarvan is het afhankelijk **hoe** je dat brood uit de hand van de Heere krijgt?
16. Waarom houdt de HEERE de wereld in stand?
17. In de preek werd gezegd: 'Uw dagelijkse brood en alles wat u nodig hebt, krijgt u, Mijn kinderen, uit Mijn doorboorde handen.' Kun je dat Bijbels motiveren? Als je geen kind van God bent, krijg je toch ook eten?
18. Werk je aan je eigen ondergang, als je alleen maar werkt om de spijs die vergaat, om de dingen van dit leven?
19. Wat betekent deze bede voor jezelf?

Verdiepingsvragen

- I. Wat betekent dat door het gebed de gaven worden geheiligd (1 Tim.4:3-5)?
- II. Wat betekent: *De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door den mond Gods uitgaat* (Mattheüs 4:3,4).
- III. Mag je van Gods gaven genieten? Geef een Bijbels gemotiveerd antwoord.
- IV. J. Calvijn over de vierde bede:
Door slechtheid van ons is het nu eenmaal zo dat we meer bezorgd zijn om ons lichaam dan om onze ziel. Dat drijft en kwelt ons het meest. Daarom zijn er velen die voor hun ziel wel op God durven vertrouwen, maar zich toch nog zorgen maken om hun vlees. Nog steeds twifelen ze over wat ze moeten eten of wat ze aan moeten trekken. Ze zijn bang als ze geen voorraad wijn, graan en olie voor handen hebben. Zo belangrijk vinden we de schaduw van dit leven, dat maar kort duurt! Veel belangrijker dan de eeuwige onsterfelijkheid!
Leg in eigen woorden uit wat in dit citaat staat. Waarom is het zo moeilijk om voor de dagelijkse dingen op de HEERE te vertrouwen? Herken je bij jezelf wat in dit citaat staat?

Voor de kinderen

- a. De Heere Jezus heeft Zijn discipelen het 'Onze Vader' geleerd. Daarin worden zes vragen aan de Vader gesteld. Wat zijn de eerste vier vragen die aan de Vader gesteld worden? Leer ze uit je hoofd.
- b. Waarom moet je voor je eten bidden en na het eten danken?
- c. Jouw vriendje heeft een mooiere fiets dan die van jou. Mag je bidden om zo'n mooie fiets?
- d. Probeer Psalm 81:12 uit je hoofd op te zeggen. Dit vers begint met: *Opent uwe mond*. Wat heeft dit vers met de preek te maken?
- e. Misschien ga je weleens bij McDonald's eten. Niemand bidt voor zijn eten. Hoe vind jij dat? Durf jij dan te bidden voor je eten?
- f. Op de volgende bladzijde zie je een werkblad over Lukas 9:10-20. Het lukt je vast wel het werkblad te maken. Als je klaar bent, bespreek dan met je papa of mama wat dit werkblad met de preek te maken heeft.



De wonderbare spijziging

om te onthouden ...

Het wonder van de spijziging vindt plaats wanneer veel mensen op weg zijn naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren. Johannes de Doper is nog maar kort geleden vermoord door Herodes. Zal nu Jezus de Koning van de Joden worden, om te strijden tegen de Romeinen?

de Bijbel erbij ...

Lees Lukas 9 vers 10-17 en vul de getallen in.

Als je alleen nog maar de mannen telt, zijn er al _____ mensen bij elkaar.

Er zijn _____ broden en _____ visjes.

De mensen moeten gaan zitten in groepen van _____.

Er zijn dus minstens _____ groepen mensen bijeen.

Na het eten zijn er _____ korven met brood over.

Wie is Jezus? Wie is Hij volgens de mensen?

vers 18, 19 1 _____

2 _____

3 _____

vers 20 Wie is Hij volgens Petrus?

om over te praten ...

Welk brood uit de hemel kreeg het volk Israël in het Oude Testament?

Lees vers 16.

Jezus zegent, breekt, en geeft brood. Aan welke gebeurtenis (sacrament) in de kerken moet je dan denken?



broden en visjes ...



En Hij zegende het brood en brak het ...

om te onthouden ...

Elk wonder heeft een betekenis. Dit wonder wijst naar Jezus Zelf, als het Levende Brood, dat uit de hemel is neergedaald.

Er is brood over. De gave die Jezus geeft, is onuitputtelijk!

Bij 'brood' moeten we hier denken aan gerstebrood, dat meestal door de armen gegeten werd.

De visjes hadden de grootte van een sardientje.